

• Hester Radstake, predikante

Mijn kerk viert - mijn kerk in balans - Dat is het thema van de Actie Kerkbalans dit jaar. De kerk viert, maar zij doet nog meer. De kerk zorgt, bidt, helpt, leert, rouwt, inspireert, ziet om. De Protestantse Gemeente Oisterwijk wil een plek zijn waar jong en oud zich thuis voelt en waar je mag zijn wie je bent. Wij vinden dat belangrijk, vindt u dat ook?



• Joep de Ruiter

Zo'n drie jaar komen we nu in het Lodewijkskerkje. We zijn er vanaf het begin af aan hartelijk ontvangen en voelden ons daar thuis. Anouk en de kinderen zijn er gedoopt en Anouk en ik hebben elkaar dit jaar het ja-woord gegeven. Het was een schitterende dag en de reacties vanuit de kerk waren warm. Ik ben daar dankbaar voor! Naast de zondagsdienst is het ontmoeten van mensen en het delen van ons geloof nodig, we hebben elkaar nodig. In onze Kerk komt dat samen, geloven, ontmoeten en delen, we zijn met elkaar en er voor elkaar.



• Ria Wiersma

Het Lodewijkskerkje is voor mij een plaats waar ik een stukje van mijn geloof kan beleven en delen met mensen en waar ik ruimte en respect ervaar voor ieders beleving en opvatting. Door op bescheiden wijze actief te zijn binnen deze gemeente blijf ik betrokken en voel me daardoor meer verbonden.



• Joop en Fred Arnold-Blijleven

Binnen onze kerk vinden wij veel menselijke warmte en begrip voor elkaar. We accepteren elkaar met een zekere verbondenheid. Stap in in die wereld en ontmoet je naaste.



• Aede Oostra, Diaken

Ik ben nu al weer meer dan een jaar Diaken binnen onze kerk. We willen als gemeente ook een diaconale gemeente zijn. Dat is een gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar en omzien naar de mensen in de eigen buurt, ons land en in de wereld. Als je zo- met en voor anderen bezig bent- ben je de handen van de kerk. Zo komt de kerk tot leven. Diaconie kan niet zonder kerk en de kerk niet zonder diaconie. Ja toch?!



• Kerkenraad

In de kerk draait het natuurlijk niet om geld. Het draait om ons geloof, er zijn voor elkaar, om inspiratie, om mensen helpen die in de problemen zitten, om elkaar ontmoeten, en om tot rust komen in de zondagse viering. Eigenlijk is het jammer dat we het als kerk toch over geld moeten hebben. Want geld hebben we nodig om de boel draaiend te houden. De verwarming moet branden, de schoonmaakspullen moeten worden gekocht, de website moet in de lucht blijven, en de dominee moet ook ergens van leven. De predikant en de kerkelijk werker zijn overigens de enige betaalde krachten. Verder wordt al het werk door vrijwilligers gedaan. (Ja, ook de schoonmaak, de administratie en het orgel spelen.) Kortom: voor de kerk is geld toch een belangrijke bijzaak. We rekenen er dan ook op dat u meehelpt de kerk draaiend te houden!



“Mijn kerk in balans”

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.

Dit is een folder van de Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a., in het kader van de Actie Kerkbalans 2015. In deze folder vindt U een overzicht van waar we als gemeente voor staan, wat we doen en waarom uw bijdrage hard nodig is voor de lokale gemeente.



Protestantse Kerk



2015
KERK BALANS

www.pkn-oisterwijk.nl

De gemeente

Wij willen als Protestantse gemeente Oosterwijk c.a. een open geloofsgemeenschap zijn.

Een gemeenschap

- waar mensen zich aangesproken mogen voelen door hun geloof
- waarin we omzien naar elkaar en naar anderen
- waarin bemoediging en steun kan worden ervaren bij kleine en grote levensvragen
- waarin er ruimte en respect is voor eenieder
- van en voor mensen uit Oosterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot, Udenhout, Haaren, en omgeving
- die zich deel weet van het grotere geheel van de Protestantse Kerk in Nederland

“*Waar we voor staan als gemeenschap wordt ook zichtbaar in wat we doen. Ons pas gerestaureerde, monumentale kerkje vormt daarbij het middelpunt. Iedereen is welkom; om deelgenoot te zijn, om eigen accenten te leggen.*”
Hieronder vindt U een selectie uit wat er gebeurt.

• Kerkdiensten

- elke zondagmorgen
- Taizé-vespers
- bijzondere diensten: oogst - kerst - jong en oud
- doop - huwelijk - uitvaart

• Ontmoetingen

- gezamenlijke maaltijden
- gespreksgroep 20-35
- kringen
- ouderen koffiemorgens

• Jeugd en jongeren

- kindernevendienst
- crèche
- jeugdkerk 2.0
- kerk op school
www.kerkopschoot.nl

• Pastoraat

- huisbezoeken
- groothuisbezoeken
- rouwverwerking
- “de kerk komt naar je toe”

• Diaconale projecten

- verder weg: Onderwijs voor Dalit kinderen
- dichtbij: Vuurhaard, voedselbank
- stichting De Vrolijkheid



Waarom uw bijdrage telt

De Protestantse Gemeente Oosterwijk c.a. is voor het grootste deel van haar inkomsten afhankelijk van giften en vrijwillige bijdragen.

De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat het geld goed en zorgvuldig wordt beheerd en besteed.

Met hart en ziel

Geloof Hoop Liefde

Omzien naar elkaar

In deze folder willen wij U inzicht geven in waar de gemeente haar geld aan uitgeeft.

We hopen dat ook U een financiële bijdrage wilt geven om de kerkelijke activiteiten mogelijk te blijven maken.

Wist u dat...

- er naast de predikante ook een kerkelijk werker is, voor persoonlijke contacten
- de gemeente geen overheidssubsidie ontvangt voor het werk in en buiten de gemeente
- de opbrengst van Kerkbalans vrijwel geheel voor de lokale gemeente en het lokale kerkgebouw bestemd is
- de kerk uit 1810 een rijksmonument is. Het klein onderhoud wordt mede uit Kerkbalans betaald.
- het vele vrijwilligerswerk helpt om de kosten te beperken. Meer dan 100 mensen zetten zich belangeloos in voor de gemeente.
- een zondagsdienst ongeveer 7 euro per persoon kost (voor berekening zie de website)
- uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is

Baten

Bijdragen Kerkbalans	€ 80.000,00
Rente en huur	€ 35.000,00
Collectes/giften	€ 8.450,00
Totaal	€ 123.450,00



Lasten

Dominee, kerkelijk werker	€ 62.410,00
Lasten gebouwen en onderhoudsfonds	€ 33.890,00
Kerkdiensten, gemeentewerk, e.d.	€ 11.200,00
Bijdragen landelijke organen	€ 7.600,00
Administratie en beheer	€ 8.350,00
Totaal	€ 123.450,00



Mijn kerk in balans

Veel mensen vragen zich af wat voor bijdrage van hen wordt verwacht. Vroeger werd vaak als richtlijn gegeven om 1,5% of meer van het jaarinkomen te schenken. Tegenwoordig hangt hoeveel u geeft sterk af van uw persoonlijke situatie.

Niemand is verplicht om aan de kerk bij te dragen. Zonder giften kan de gemeente echter niet bestaan.

Hoe kan ik geven?

1. Toezegging + Automatische incasso

U vult de het bedrag van de toezegging in, geeft de betaalmaanden aan, vult uw bankrekening in, ondertekent de SEPA-machtiging en plaatst de datum van ondertekening. Dit is voor U de makkelijkste manier om te doneren. Voor de gemeente brengt deze betaalwijze weinig kosten met zich mee.

2. Toezegging + Acceptgiro

Op het toezeggingsformulier vult U in in hoeveel termijnen U in 2015 Uw donatie wilt doen.. U ontvangt het door U aangegeven aantal keren een acceptgiro.

3. Toezegging + Zelf overschrijven

U maakt zelf op de door U aangegeven momenten het toegezegde bedrag over op rekeningnummer:
NL38 FVLB 0635 8108 59 (SKG) t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oosterwijk c.a.

Contact

Contact met de gemeente?

- Bezoek de website pkn-oosterwijk.nl
- stuur een e-mail naar info@pkn-oosterwijk.nl
- of bel 013-5282175



Informatie over Kerkbalans?

Stuur een e-mail naar kerkrentmeesters@pkn-oosterwijk.nl of bel 013-5333059.