

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.

Orde van dienst

Zondag 1 november 2020



Gedachteniszondag

<i>voorganger</i>	: Ds. Winanda de Vroe
<i>ambtsdrager</i>	: Marcel Berende
<i>lector</i>	: Joop Vlottes
<i>organist</i>	: Hans Weening
<i>voorzangers</i>	: Marjan van Wijngaarden : Henk Veldman
<i>ontvangst</i>	: Michèle Charrier
<i>kinderkerk</i>	: Sandra van Triet
<i>koster</i>	: Saskia Kuiper
<i>geluid</i>	: Jan Marcelis
<i>crèche</i>	: ?

Vorbereiding

Muziek ~ Stille

Woord van welkom

Aansteken van de kaars

Openingslied: 601 vers 1 Licht dat ons aanstoot in de morgen
we gaan staan

Bemoediging (en groet/drempelgebed)

V: Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS

V:

door Jezus Christus, onze Heer

A: AMEN

we gaan zitten

Kindertijd



Lied: De Rivier

Kinderverhaal:

Over de grote rivier

(Hierna gaan de kinderen gaan naar de Kinderkerk)



Herdenken van de overledenen

Inleidende woorden

Het noemen van de namen wordt afgewisseld*met het zingen van lied 954:

*“Rust en vrede, rust en vrede,
mensenkind, Gods licht voor jou!*

*Welkom thuis in de hand van de
levende God, ons altijd nabij”*



Classina Marianne Schreuders

Geboren op 18 oktober 1955

Gestorven op 31 oktober 2019

Pieterrella Jantje Stams-Vermaire

Geboren op 27 juni 1943

Gestorven op 12 november 2019

Elisabeth van der Ham-Reinders

Geboren op 17 augustus 1929

Gestorven op 6 december 2019

*

Jannetje Mulder-van Wezel

Geboren op 1 september 1934

Gestorven op 7 januari 2020

Dina Francina Barel-Weijers

Geboren op 24 december 1937

Gestorven op 30 januari 2020

Janna Neeltje Visser-Rietdijk

Geboren: 24 december 1930

Gestorven: 9 februari 2020

*



Rijk Griffioen

Geboren op 19 juli 1931
Gestorven op 15 februari 2020

Lenie Meijerink-van der Weijde

Geboren op 24 mei 1939
Gestorven op 29 april 2020

Mevrouw A.C. van der Heijden-Verwijs

Geboren op 22 juli 1932
Overleden op 14 mei 2020

*

Jan Gunster

Geboren op 25 december 1936
Overleden op 21 juni 2020

Jan de Ridder

Geboren op 17 december 1929
Overleden op 16 augustus 2020

*



Lied 928: Hoe ik ook ben

Woord

Groet

V: De Eeuwige zal bij u zijn

A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing (NBV) Deuteronomium 31: 1-2, 7-9, 34: 1-9

Mozes sprak de Israëlieten opnieuw toe. Hij zei: Ik ben nu 120 jaar oud en niet in staat om nog langer leiding te geven. Bovendien heeft de Heer me gezegd dat ik de Jordaan niet mag oversteken. Toen riep Mozes Jozua bij zich en ten overstaan van alle Israëlieten zei hij tegen hem: 'Wees vastberaden en standvastig, want jij zult het volk het land binnenleiden dat de Heer onder ede aan hun voorouders had beloofd, en onder jouw leiding zullen ze het in bezit nemen. De Heer zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.'

Mozes stelde zijn hele onderricht op schrift en gaf de boekrol aan de Levitische priesters, die de ark van het verbonden met de Heer moesten dragen, en aan de oudsten van Israël.

Toen (dat is nadat hij de verschillende stammen gezegend had) verliet Mozes de vlakte van Moab en beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de Heer hem het hele land zien. De Heer zei tegen hem: 'Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Izaak en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.'

Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in Moab, zoals de Heer gezegd had. En de Heer begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. 120 jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het

laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. De Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes' dood tot de 30 dagen van rouw voorbij waren. Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij vervuld was met de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee deden de Israëlieten wat de Heer tegen Mozes gezegd had. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en zijn onderdanen, aan heel zijn land. Van alles wat Mozes' krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest.



Lied 753 vers 1,3 en 6 : Er is een land van louter licht

Tweede lezing (NBV) Openbaring 22: 1-5

Hij (een engel) liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weestzijden van de rivier stond een levensboom, die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de

zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn.
En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Lied 737 Jeruzalem mijn vaderstad - vers 1, 2, 3, 12, en 13

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

De kinderen komen terug

Lied: Stef Bos - Lied van Mozes

Aandacht voor de kinderen

Antwoord

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken
Onze Vader



Mededelingen

U kunt desgewenst uw kind uit de crèche ophalen

Op weg

Lied 416 om van hier te gaan: Ga met God en Hij zal met je zijn

we gaan staan



Zending en Zegen met gezongen 'Amen'

Inzameling van de gaven

U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes in de hal deponeren.



De 1^e diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie , Najaarszending
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie
Protestantse Kerk Oisterwijk



De 2^e collecte is voor de eigen kerk
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse
Gemeente Oisterwijk

Collecte Kerk in Actie - Sterke vrouwen Papoea - Najaarszending



De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met deze collecte!



Aanmelden voor de vieringen op zondag is verplicht.
Reserveren voor de dienst van
8 november kan t/m 6 november.
reserveren@pkn-oisterwijk.nl



De viering is de hele week nog te bekijken op de
startpagina van onze website www.pkn-oisterwijk.nl. Hier
vindt u ook de liturgie van deze dienst.

