

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.

Orde van dienst Zondag 10 januari 2021



Piero della Francesca, De doop van Christus, 1448-50, tempera op paneel, 167 x 116 cm, National Gallery, Londen

voorganger	: Ds Winanda de Vroe
ambtsdrager	: Ivon Withaar
organist	: Hans Wening
koster	: Saskia Kuiper
geluid	: Patrick Ooms

Woord van welkom

Stilte - Aansteken van de kaars

Openingslied: 215, Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, vers 1, 2 en 3



Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond'ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

Maak in uw liefde' ons, Heer, bereid
voor licht en vrede' in eeuwigheid!
En dat ons leven ied're dag
als ons gebed U loven mag.

Bemoediging (en groet/drempelgebed)

V: Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS
V:
door Jezus Christus, onze Heer
A: AMEN

Kinderverhaal: De duif



Lied: 'Kom maar lieve duif' van
Elly Zuiderveld voor Kerk in Actie

Kyriëgebed, afgesloten met gezongen 'Kyrië' van **Sela**

Bemoediging en groet:

V: De Eeuwige zal bij u zijn

A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN

Eerste lezing: Jesaja 55: 1-5

Lied: 524, Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, vers 1 en 2

Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,
stroomt aller wereld water waarin samen.
Noach en Mozes, Jona en Naäman
moedigen U vanaf de oever aan.

Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
Ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.

Tweede lezing: Marcus 1: 1-11

Lied: 524, Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, vers 3 en 4

Dit is uw glorieuze ondergang;
de niet te peilen afgrond van uw liefde
houdt alle dreiging van de waterdiepte,
het monster van de oervloed in bedwang.

Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem: 'Mijn Zoon, mijn diepste vreugde'.
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen, zie, de aarde is weer droog.

Uitleg en verkondiging



Muziek: 'Skyline Pigeon' van Elton John

Turn me loose from your hands,
let me fly to distant lands.
Over green fields, trees and mountains,
flowers and forest fountains.
Home along the lanes of the skyway
for this dark and lonely room
projects a shadow cast in gloom.
And my eyes are mirrors
of the world outside
thinking of the ways
that the wind can turn the tide.
And these shadows turn
from purple into grey.
For just a skyline pigeon
dreaming of the open
waiting for the day.
That he can spread his wings
and fly away again.

Fly away, skyline pigeon fly,
towards the dreams
you've left so very far behind.

Fly away, skyline pigeon fly,
towards the dreams
you've left so very far behind.

Let me wake up in the morning
to the smell of new mowed hay,
to laugh and cry, to live and die,
in the brightness of my day.
I wanna hear the pealing bells
of distant churches sing.
But most of all please free me from
this aching metal ring.
And open out this cage towards the sun.
For just this skyline pigeon
dreaming of the open
waiting for the day.
That he can spread his wings
and fly away again.

Fly away, skyline pigeon fly,
towards the dreams
you've left so very far behind.
Fly away, skyline pigeon fly,
towards the dreams
you've left so very
so very far behind.



Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken
Onze Vader

Mededelingen en inzameling van de gaven

De eerste collecte is voor het Alzheimer cafe
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente
Oisterwijk; De tweede collecte is voor de eigen kerk
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Oisterwijk

Lied om van hier te gaan: 416, Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.



Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zending en Zegen met 'Amen' op het orgel
Agenda



Gedurende de lockdown die in ieder geval t/m 19 januari duurt, zijn al onze kerkdiensten uitsluitend online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl