

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a

Orde van dienst
Zondag 16 mei 2021

Thema: Lucas 6 vers 36
“ Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is “



De zeven werken van barmhartigheid
Meester van Alkmaar in het Rijksmuseum te Amsterdam

Aan deze dienst werken mee :

voorganger : ds. Tom Rijken
ambtsdrager : Jan Marcelis
organist : Agien Roelofs
koster : Saskia Kuiper
geluid : Floortje Weug-Verhoek

Voorbereiding

Orgel spel

Woord van welkom

Stilte - Aansteken van de kaars

Openingslied: Lied 216 vers 1

“Dit is een morgen als ooit de eerste”

Predikant leest het lied en organist speelt de melodie

we gaan staan

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Bemoediging (en groet/drempelgebed)

V: Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS

V:

door Jezus Christus, onze Heer

A: AMEN

we gaan zitten

Kindertijd



Kyriëgebed

met gesproken 'Heer, ontferm U'

Loflied: Lied 216 vers 2 en 3

“Dit is een morgen als ooit de eerste”

Predikant leest het lied en organist speelt de melodie

we gaan staan

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

we gaan zitten

Woord

Inleiding op de dienst

Groet

V: De Eeuwige zal bij u zijn

A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Exodus 20 vers 1 – 17

Lied 657 vers 1 en 4: **“ Zolang wij ademen ”.**

Predikant leest de twee coupletten en organist speelt de melodie

1. Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertellen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Tweede lezing Lucas 6 vers 27 – 38

Lied: “ **Ik wandel in het licht met Jezus** “

Predikant leest de tekst en organist speelt de melodie.

1. Ik wandel in het licht met Jezus,
Het donk're dal ligt achter mij,
En 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
Welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
En 'k luister naar zijn dierb're stem,
En niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
Sinds ik wandel in het licht met Hem.

2. Ik wandel in het licht met Jezus,
Geen duist're wolk bedekt de zon,
En 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij overwon.



Refrein:

3. Ik wandel in het licht met Jezus,
Mijn ziel is Hem gans toegewijd,
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
Volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein:4. Ik wandel in het licht met Jezus,
O mocht ik zelf een lichtje zijn,
Dat straalt te midden van de wereld,
Die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Refrein:

Ontstaan van dit lied:

Dit lied is aan het begin van de 20e eeuw geschreven door Zuster Margaretha Alt in Java. Zij ging hier naartoe om te werken als kinderoppas van een hoofdingenieur uit Banka. Op de dag dat ze op Java aankwam, werd ze echter meteen geveld door een hevige aanval van malaria, die haar de rest van haar leven zou achtervolgen.

Overweging

“ Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is “.

Orgelspel

Antwoord

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken
Onze Vader

Mededelingen

Op weg

Lied om van hier te gaan: Lied 425

“ **Vervuld van uw zegen** “.

Predikant leest de tekst en organist speelt de melodie.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zending en Zegen met gesproken 'Amen'

Inzameling gaven

De eerste collecte is voor het gezamenlijke Kerk in Actie ZWO
van Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg “Moladavie.

NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk
Oisterwijk

De tweede collecte is voor de eigen kerk

NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente
Oisterwijk

Agenda

Pinksterviering

zondag 23 mei, 2021

Locatie:Natuurtheater Oisterwijk

Tijd:11:00



Met Pinksteren hopen we elkaar weer 'in het echt' te ontmoeten tijdens de Pinksterdienst in het Natuurtheater in Oisterwijk. Het is de eerste dienst in lange tijd waarin we weer bij elkaar kunnen komen. In de open lucht, dus coronaproof. Voorganger is ds. Winanda de Vroe. Nadere informatie volgt!

24 mei ~ Fiets mee op 2e Pinksterdag

De ZWO/Diaconie heeft een fietstocht uitgezet om geld in te zamen voor ons KiAproject in Moldavië. Starten tussen 13:00 en 16:00 vanaf de Voorhof. Een routebeschrijving is min. € 5,00. Er is keuze uit een lange of korte afstand. Inschrijven voor 20 mei via zwooisterwijk@hotmail.com of via Marieke Traksel. Zie verder het nieuwsbericht.



Kerkdienst – Carrousel dienst 1



Zondag 30 mei, 2021
Locatie: Kerk en online
Tijd: 10:15

Voorganger is ds. Sietske Blok uit Tilburg.
Het thema van de carrousel diensten is 'Verhalen van opstanding'. Vandaag gaat het over het dochtertje van Jairus (Marcus 5).



De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website www.pkn-oisterwijk.nl Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl