

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.

Orde van dienst

Zondag 2 mei 2021



Thema: Gedenken

voorganger : dr. Rieke Mes
ambtsdrager : Jan Kos
organist : Kees Welmers
koster : Ton Groenewegen
geluid : Patrick Ooms

Voorbereiding

Muziek

Woord van welkom

Stilte - Aansteken van de kaars

Openingslied: 601 ~Licht dat ons aanstoot~ we gaan staan
(3 coupletten lezen terwijl het orgel zacht de melodie speelt)

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Bemoediging (en groet/drempelgebed)

V: Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS
V: Gij die het sprakeloze bidden hoort
achter de woorden die wij
tot U roepen
Gij die de mensen ziet zoals geen mens.
Gij die uw woord in ons hebt neergelegd in den beginne als een bron van weten.
Gij die ons hebt geschapen naar U toe.
Wek onze kracht, vuur onze
hartstocht aan, heradem ons dat wij in U volhardden.
Doe lichten over ons uw lieve Naam
A: AMEN

(Tekst drempelgebed: Huub Oosterhuis)

we gaan zitten

Inleiding op het thema van deze dag

Kindertijd

Enkele woorden over het liedje ~*Waar zou de stad van de vrede zijn?*~
(Liedtekst lezen terwijl het orgel de melodie speelt)
Tussentijds 215



Waar zou de stad van de vrede zijn,
kun je er komen al ben je ook klein?
Is het ver weg over land, over zee,
is het er ja, of is het er nee?

Hoe komen wij op het goede spoor,
is het linksaf, of is het rechtdoor?

Is het niet hier en is het niet daar,
is het er nee, of is het er ja?

Zijn alle dromen dan toch bedrog,
hebben wij hier tevergeefs gezocht?
Is het een sprookje en is het niet waar,
is het er nee, of is het er ja?

Wij willen weten, wij willen zien,
wij willen weten, wij tellen tot tien.
Geef ons een teken van vrede mee!
Is het er ja, of is het er nee?

Kyriëgebed

Loflied:

Er klinkt een loflied van het orgel



Woord

Groet

V: De Eeuwige zal bij u zijn
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN

Gebed bij de opening van de Schrift



Eerste lezing 2. Kon. 25, 8-12.

Lied: 1010 ~Geef vrede heer geef vrede~

(coupletten 1-2-4 lezen terwijl het orgel zacht de melodie speelt)

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Tweede lezing Lucas 22, 19-22

Lied: 568a ~Ubi caritas~ (alleen orgel)

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Uitleg en verkondiging

Muziek meditatief orgelspel

Antwoord

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader

Mededelingen

Op weg

Lied om van hier te gaan:

we gaan staan

Tussentijds 216

~Komen ooit voeten gevleugeld~

(coupletten lezen terwijl het orgel de melodie speelt)

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord
uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken
Maar niemand vlucht
nergens alarm in de lucht
overall vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan -
vrede de weg voor mijn voeten.

Zending en Zegen met gesproken 'Amen'



Inzameling gaven



De eerste collecte is voor eigen diaconie
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk
De tweede collecte is voor eigen kerk (ouderenpastoraat)
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk

Agenda

24 mei ~ Fiets mee op 2e Pinksterdag

De ZWO/Diaconie heeft een fietstocht uitgezet om geld in te zamelen voor ons KiAproject in Moldavië. Starten tussen 13:00 en 16:00 vanaf de Voorhof. Een routebeschrijving is min. € 5,00. Er is keuze uit een lange of korte afstand. Inschrijven voor 20 mei via zwoosterwijk@hotmail.com of via Marieke Traksel. Zie verder het nieuwsbericht.

Retraite Gaat u mee op retraite? Het O'Cafe heeft het plan opgevat om in het najaar 2021 of voorjaar 2022 op Retraite te gaan in Nederland of België. Jong en oud is van harte welkom om gezellig mee te gaan. Heeft u interesse? Graag voor 15 mei aanmelden bij Marieke Traksel. Meer informatie in het nieuwsbericht



De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website www.pkn-oisterwijk.nl Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl