

**Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.
Orde van dienst
Zondag 14 augustus juli 2022**



***Thema : “ Wie doet de afwas?”
Over Marta en Maria***

Voorganger:	Ds. Betty Gras
Ambtsdrager:	Jan Marcelis
Lector:	Rianne Leenknecht
Organist:	Kees Welmers
Ontvangst:	Herma Apperloo
Koster:	Gerby Oostra
Geluid	Rienk Lammers

Vorbereiding

Muziek

Woord van welkom

Stilte - Aansteken van de kaars

Openingslied: 215: vers 1,3,5 en 6

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan

we gaan staan

Bemoediging (en groet/drempelgebed)

V: Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS

V: door Jezus Christus, onze Heer

A: AMEN

we gaan zitten

Inleiding op de viering en kennismaking

Kyriegebed. Lied 367d: **Kyrie eleison**

Loflied: **Zing voor Gods licht** (Iona)

(melodie NLB 868)

we gaan staan

Zing voor Gods licht,
dat de schepping nieuw kleurt in de morgen,
opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken.
Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht,
aarde leeft op als herboren

Zing voor Gods kracht,
die de ketenen breekt die ons binden,
duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden.
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.
Zij zoekt ons teder te vinden.

Zing voor de heiligen,
zij gaan ons voor in geloven.
Als wij vermoeid niet meer kunnen, staan zij ons voor ogen.
Zij leven klaar de nieuwe schepping is daar:
mensen door Gods Geest bewogen.

we gaan zitten

Woord

Groet

V: De Eeuwige zal bij u zijn

A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Lucas 10: 38 – 42 (NBV-editie 21)



Rembrandt- Jezus in het huis van Maria en Martha

Psalm 62 vers 4 en 5: **Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer**

Tweede lezing: **Videofragment “Petrus”**

Ds. Anne Meta Kobes– Gerritsen over “bewust kijken”



<https://www.youtube.com/watch?v=SSo1OQ5tp9c>

Psalm 62: vers 1, **Mijn ziel is stil tot God mijn Heer**

Uitleg en verkondiging



Orgelspel

Lied: Wij leven van verwondering

(melodie: Als God mijn God maar voor mij is, gezang 466)

Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks vóór- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.

Antwoord

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk **GEZONGEN**
Lied 1006: **Onze Vader in de hemel**

Mededelingen

Op weg

Lied om van hier te gaan: 978 vers 1,3 en 4
Aan U behoort o Heer der heren

we gaan staan

Wegzending en Zegen:
Afgesloten met gezongen Amen



Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd de onthulling bij te wonen van een kunstwerk op de begraafplaats achter de kerk. Daarna is er koffie en thee in de Voorhof met iets lekkers er bij.



Inzameling gaven

De eerste collecte is voor het UAF. *Vluchtelingen brengen hun kennis en kwaliteiten mee. Maak ontwikkeling van talent mogelijk! Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen.*

NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oosterwijk

De tweede collecte is voor de eigen kerk,

NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oosterwijk

U kunt uw gaven in de mandjes bij de uitgang deponeren.

Of gebruik de QR-code



Diaconie



Kerk



De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website www.pkn-oosterwijk.nl Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl

Agenda



Op zondag 14 augustus wordt direct aansluitend aan de kerkdienst op het kerkhof een kunstwerk onthuld.

Iedereen is van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Na ruim 15 jaar is de urnenmuur vervangen door een mooi zitbankje, waar je ook kunt schuilen voor de regen. Boven de zitbank is een passend kunstwerk aangebracht. Het kunstwerk is gemaakt **door Bas en Nicole Berkelmans**, die ook de wijnrank in de kerk hebben gemaakt. Zij zijn bij de onthulling aanwezig. Na afloop is er koffie met een verrassing erbij.



Zaterdag 20 aug. om 13:30-16:30 Zomer Zin expositie 'Viltwerk' van Riet Pessers - de Jong. Het merendeel van haar werk is een abstractie van het landschap; je kunt er bomen en bloemen in ontdekken.



Thema in de Tent ontmoetingen
Dinsdagmiddag 23 augustus van 14.30-16.00

Welkom in de binnentuin van de Voorhof!

THEMA: 'Sociaal Huis'

Karin en Eric Rentmeester vertellen over de activiteiten van het Sociaal Huis en de

maatschappelijke projecten op de locatie in Haaren
Kom je ook? Meld je dan aan via omziennaarelkaar@pkn-oisterwijk.nl of telefonisch via Ivon Withaar

Winanda de Vroe, Ivon Withaar en Lianne van der Wel



Zaterdag 27 augustus vanaf 17.00 – SaGe BBQ in Hilvarenbeek

Samen eten is altijd gezellig. De Protestantse gemeente Hilvarenbeek organiseert daarom op zaterdag 27 augustus weer de jaarlijkse zomerbarbecue voor iedereen van de gemeentes Oisterwijk, Tilburg en Hilvarenbeek. Kom je ook lekker mee-eten? Je bent van harte welkom!



De barbecue wordt gehouden in de tuin van de Andreaskerk, Vrijthof 22 in Hilvarenbeek. De inloop is vanaf 17 uur. Om 17.30 uur wordt de barbecue aangestoken. De kosten bedragen 15 euro per persoon. Aanmelden kan door een mail

te sturen naar zwo-oisterwijk@hotmail.com.



Tuinstoelen en -tafels gezocht

Hilvarenbeek is ook op zoek naar tuinstoelen en tuintafels die je toch al weg wilde doen. Die kunnen onder meer tijdens de barbecue gebruikt worden. Dus heb je een tuintafel en of stoelen over? Mail dan ook naar zwo-oisterwijk@hotmail.com.