

Protestantse Gemeente Oosterwijk c.a.

Orde van dienst
Zondag 21 augustus 2022



'Mensen als bomen'

<i>voorganger</i>	<i>: pastor Lianne van der Wel</i>
<i>ambtsdrager</i>	<i>: Marjan van Wijngaarden</i>
<i>lector</i>	<i>: Marieke Traksel</i>
<i>organist</i>	<i>: Ton Akkermans</i>
<i>ontvangst</i>	<i>: Amy Hoogeland</i>
<i>koster</i>	<i>: Fred Hoogeland</i>
<i>geluid</i>	<i>: Marcel Berende</i>

Vorbereiding

Muziek

Woord van welkom

Stilte - Aansteken van de kaars

Openingslied: psalm 92: 1 en 7 *we gaan staan*
~Waarlijk, dit is rechtvaardig~

Bemoediging (en groet/drempelgebed)

V: Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS
V:
door Jezus Christus, onze Heer
A: AMEN

we gaan zitten

Kindertijd

Er is tijdens de zomervakantie geen kindernevendienst.
Ik zal dit moment gebruiken om een korte inleiding op de dienst te geven.

Lied: 216 ~Dit is een morgen~

Kyriëgebed

met gezongen '*Heer, ontferm U*'

Loflied: 462: 3 en 5 *we gaan staan*
~Zal er ooit een dag van vrede~

we gaan zitten

Woord

Groet

V: De Eeuwige zal bij u zijn
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN



Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing Job 14: 7-10 (NBV21)

Lied: 807: 1 en 2 ~Een mens te zijn op aarde~

Tweede lezing:

Psalm 1 in de vertaling van Huub Oosterhuis

Gelukkig is de mens
die niet te rade gaat bij goddeloosheid
geen voet zet op de wegen van het kwaad,
niet neerzit in de kring waar wordt gelachen
om God en zijn gebod.

Gelukkig is de mens
hij zoekt met heel zijn hart het woord des Heren
en proeft de diepe wijsheid dag en nacht.
Hij is een boom, geplant aan levend water,
die goede vruchten geeft.

En hij zal niet verdorren voor zijn tijd;
wat hij ook doet, het zal gedijen.

Maar wee de mensen die Gods woord verachten;
zij zijn als kaf dat op de wind verwaait.
Zij houden het niet uit in het gericht,
wanneer hij zijn rechtvaardigen verzamelt.

God kent zijn mensen en behoedt hun wegen
Wie hem veracht loopt verloren

Lied: Zingend geloven 8:53 ~Leven als de bomen~

ZG 8 : 53 Leven als de bomen

naar Psalm 1, Psalm 104, Matteus 13 : 31 - 33

Tekst: Hans Bouma

Melodie: Olchert Clevering

1. Le - ven als de bo - men,
trouw en aards ge - zind.
Bij het wa - ter wo - nen,
le - ven van de wind.

2. Hemelhoog
geloven,
leven uit een stuk,
ademnood te
boven,
onverdeeld geluk.

3. Leven als de
bomen,
God heeft hen
geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods
hand.

4. Op de lente
hopen,
weten van de
herfst,
dromen van de
zomer,
leven dat niet
sterft.

5. Toevlucht voor
de vogels,
schaduw,
onderdak
huis van
mededogen,
liefde wijdvertakt.

6. Leven als de
bomen,
zingen voor je
God,
levenslang
geloven
vaste voet aan
grond.

Uitleg en verkondiging



Muziek

Lied 220: 1 en 4

~Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon~

Antwoord

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk
gesproken Onze Vader

Mededelingen

Op weg

Lied om van hier te gaan: 981:1, 3 en 5 *we gaan staan*

~Zolang er mensen zijn op aarde~

Zending en Zegen met gezongen 'Amen'

Inzameling gaven

De eerste collecte is voor de eigen Diaconie

NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk
Oisterwijk

De tweede collecte is voor de eigen kerk

NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente
Oisterwijk

U kunt uw gaven

- deponeren in de mandjes bij de uitgang
- overmaken met de mobiel via de QR codes
- overmaken op de bankrekening die in de liturgie vermeld staan



Diaconie



Kerk

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of iets fris.



Agenda

-van 27 augustus tm 25 september is Lianne van der Wel op vakantie.



Thema in de Tent ontmoetingen

Dinsdagmiddag 23 augustus van 14.30-16.00

Welkom in de binnentuin van de Voorhof!

THEMA: 'Sociaal Huis'

Karin en Eric Rentmeester vertellen over de activiteiten van het Sociaal Huis en de maatschappelijke projecten op de locatie in Haaren

Kom je ook? Meld je dan aan via omziennaareelkaar@pkn-oisterwijk.nl of telefonisch via Ivon Withaar



Zaterdag 27 augustus vanaf 17.00 – SaGe

BBQ in Hilvarenbeek

Samen eten is altijd gezellig. De Protestantse gemeente Hilvarenbeek organiseert daarom op zaterdag 27 augustus weer de jaarlijkse zomerbarbecue voor iedereen van de gemeentes Oisterwijk, Tilburg en Hilvarenbeek. Kom je ook lekker mee-eten? Je bent van harte welkom!

De barbecue wordt gehouden in de tuin van de Andreaskerk, Vrijthof 22 in Hilvarenbeek. De inloop is vanaf 17 uur. Om 17.30 uur wordt de barbecue aangestoken. De kosten bedragen 15 euro per persoon. Aanmelden kan door een mail te sturen naar zwo-oisterwijk@hotmail.com.



De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website www.pkn-oisterwijk.nl Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. Of kijk via

www.kerkdienstgemist.nl

