

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.
Orde van dienst
Zondag 20 november 2022



Lucas 21: 5-19:
De verwoesting van de tempel van Jeruzalem,
Geschilderd door Francesco Hayez (1791-1882),

voorganger
ambtsdrager
lector
organist
ontvangst
koster
kinderkerk
beeld en geluid

drs W. van de Wouw
Jan Marcelis
Rianne Leenknecht
Marjon Brouwer
Amy Hoogeland
Fred Hoogeland
Joke Marcelis
Dirk Bakkeren



De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website www.pkn-oisterwijk.nl Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl

Vorbereiding

Muziek

Woord van welkom - Stilte - Aansteken van de kaars

Openingslied: 283 : vers 1, 3 en 5

we gaan staan

“In de veelheid van geluiden”

Bemoediging (en groet/drempelgebed)

V: Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOI T BEGONNEN IS

V:

door Jezus Christus, onze Heer

A: AMEN

We gaan zitten

Kindertijd



Lied 285 vers 3

“Het licht is ons voorgegaan”

tijdens het voorspel gaan de kinderen naar de Kinderkerk

Kyriëgebed

Met gezongen acclamatie



Loflied: 601 vers 1 en 3

we gaan staan

“Licht dat ons aanstoot in de morgen”

We gaan zitten

Woord

Groet

V: De Eeuwige zal bij u zijn

A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Lezing: Maleachi 3, 19-24 (NBV21)

Lied: 46: vers 1 en 2

“God is een toevlucht te allen tijde”

Tweede Lezing: Lucas 21 vers 5-19

Lied: 919 vers 1 en 4

“Gij die alle sterren houdt”

Uitleg en verkondiging

Muziek-Orgelspel

Lied: 326 vers 1,3 en 5

Van ver, van oudsher aangereikt”

Tijdens het voorspel van “dit gezang komen de kinderen terug

Aandacht voor de kinderen

Antwoord

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk
gesproken Onze Vader

Mededelingen

*Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd
voor een kopje koffie, thee of iets fris.*

Op weg

We gaan staan

Lied om van hier te gaan: Lied 608

“De steppe zal bloeien”

Zending en Zegen beantwoord met gezongen “Amen”

Inzameling gaven

‘Sint voor iedereen. Al jaren verzorgt de PKN Tilburg pakjes voor kinderen die samen met hun ouders afhankelijk zijn van de voedselbank. Elk jaar worden het meer pakjes en dit jaar zelfs bijna 600. Wij vinden het naast de steun aan de voedselbank zelf, ook heel mooi om dit project te steunen. NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk. De tweede collecte is voor de eigen kerk. NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk .U kunt uw gaven::

- deponeren in de mandjes bij de uitgang
- overmaken met de mobiel via de QR codes
- overmaken op de bankrekening die in de liturgie vermeld staan

Uw gift komt met vermelding diaconie of kerk op één bankrekening van de kerk terecht.



Diaconie



Kerk

Agenda



Zondag 27 november Lodewijkskerkje van 14.30-17.00 uur **Elckerlyc Speellieden – Adventsconcert.** Met het blazen op de midwinterhoorn beginnen de Elckerlyc

Speellieden traditiegetrouw met hun adventsconcert. De toegang is gratis; de speellieden vragen na afloop een vrijwillige bijdrage.