

*Senioren adventsviering  
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.*

*Dinsdagmiddag 20 december 2022*



*‘Verlangen’*

*Voorgangers: ds. Winanda de Vroe en pastor Lianne van der Wel*

*Muzikale medewerking: ‘Liederenkring’ uit Udenhout  
o.l.v. Jan Terpstra*

*Organist: mw. Agien de Rooij- Roeloffs*



# Orgelspel

## Woord van welkom

Wij zingen: 'Komt allen tezamen' NLB 477: 1 & 2

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.

De hemelse engelen  
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.

## Lichtritueel: Sterren vol verlangen

Tekst bij de eerste ster:  
Antwoordlied: NLB 497:1

Maria ging op reis,  
een reis van zeven dagen,  
een ezel wou haar dragen.  
Kyrieleis.

Tekst bij de tweede ster:  
Antwoordlied: NLB 497:2

Er was voor haar geen plaats.  
Zij legde na lang zoeken  
haar kind in stro en doeken. Kyrieleis.



Tekst bij de derde ster:  
Antwoordlied: NLB 497:3

De herders in het veld  
die mochten er van horen  
dat Jezus was geboren.  
Kyrieleis.

Tekst bij de vierde ster:  
Antwoordlied: NLB 497:4

De koningen van ver  
verlieten hun paleizen  
om naar de stal te reizen.  
Kyrieleis.

Tekst bij de vijfde ster:  
Het koor zingt: Ave Maria van Ramiro Real

## Gebed

Lezing: Jesaja 9: 1, 2, 5 en 6

<sup>1</sup>Het volk dat in duisternis ronddoelt  
ziet een schitterend licht.  
Zij die in het donker wonen  
worden door een helder licht beschenen.

<sup>2</sup>U hebt het volk weer groot gemaakt,  
diepe vreugde gaf U het,  
blijdschap als de vreugde bij de oogst,  
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.



<sup>5</sup>Een kind is ons geboren,  
een zoon is ons gegeven;  
de heerschappij rust op zijn schouders.  
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,  
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

<sup>6</sup>Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede  
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;  
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid  
en staan vast voor altijd en eeuwig.  
De HEER van de hemelse machten  
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Het koor zingt: **Hodie Christus Natus est**

Verhaal: **Onder dak**

Het koor zingt: **Veni Jesu van M. Cherubini**

Gedicht: 'Zij die op sterren reizen' van Marijke de Bruijne

Zij die op de sterren reizen,  
op hun innerlijk kompas,  
zijn de zieners en de wijzen,  
zoekers in die grote nacht.



Zij die op de sterren reizen,  
varend op de hemelkaart,  
zoeken tekens in de ruimte  
naar het hart van het bestaan.  
Zij die op de sterren reizen,  
op gedachten snel als licht,  
zien de grootheid van het kleine  
in een pasgeboren kind.

Zij die op de sterren reizen,  
vinden sterren in hun hart,  
worden nieuwe zieners, wijzen,  
van een stralend gouden dag.

Wij zingen: 'Komt ons in diepe nacht ter ore' NLB 489: 1 & 2

Komt ons in diepe nacht ter ore:  
de morgenster is opgegaan,  
een mensenkind voor ons geboren,  
'God zal ons redden' is zijn naam.  
Open uw hart, geloof uw ogen,  
vertrouw u toe aan wat gij ziet:  
hoe 't woord van God van alzo hoge  
hier menselijk aan ons geschiedt.

Geen ander teken ons gegeven  
geen licht in onze duisternis  
dan deze mens om mee te leven  
een God die onze broeder is.  
Zing voor uw God, Hij openbaarde  
in Jezus zijn menslievendheid.  
Zo wordt de wereld nieuwe aarde  
en alle vlees aanschouwt het heil.

Licht, warmte en geluk delen

Wij zingen: 'Een ster ging op uit Israël' NLB 496: 1 & 3



Een ster ging op uit Israël  
na duizend en één nacht.  
Een oud verhaal werd doorverteld,  
een lied klonk onverwacht.  
Dit was het uur van onze God,  
een mensenzoon gelijk,  
die onze naam draagt en ons lot,  
die nacht begon zijn rijk.

Gij morgenster en mensenzoon,  
breng ons de nieuwe tijd,  
waarin de wereld wordt bewoond  
door uw gerechtigheid.  
Dan is uw heil aan ons geschied,  
u allen even na, –  
dan zingt de schepping weer dit lied  
tot in de gloria.

*Zending en Zegen*

Het koor zingt: Wiegenlied van Joh. Brahms



Orgelspel





De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website [www.pkn-oisterwijk.nl](http://www.pkn-oisterwijk.nl) Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. Of kijk via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

