

**Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.  
Orde van dienst**

**Zondag 28 april 2024  
*Vijfde Zondag van Pasen.  
Zondag Cantate***



Voorganger	:	ds. Stef Jumelet
Ambtsdrager:	:	Marcel Berende
Organist	:	Hans Weening
Lector	:	Henk van der Linden
Ontvangst	:	Herma Apperloo
Koster	:	Saskia Kuiper
Geluid	:	Dirk Bakkeren

## ***Vorbereiding***

Muziek

Woord van welkom

Stilte - Aansteken van de kaars

Openingslied: Lied/ Psalm 98: 1 en 2  
Zing een nieuw lied voor God de Here

*we gaan staan*

Bemoediging (en groet/drempelgebed)

- V: Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer  
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS  
V: .....
- door Jezus Christus, onze Heer  
A: AMEN

*we gaan zitten*

-

Lied: Lied 425 (Evangelische Liedbundel) ***'Dit is de dag'***

Dit is de dag, dit is de dag,  
 die de HEER ons geeft, die de HEER ons geeft.  
 Weest daar-om blij, weest daar-om blij  
 en zingt ver-heugd en zingt ver-heugd.  
 Dit is de dag die de HEER ons geeft.  
 Weest daar-om blij en zingt ver-heugd.  
 Dit is de dag, dit is de dag,  
 die de HEER ons geeft.

### Kyriëgebed

met gezongen (3x) 'Heer, ontferm U' [uit Liedboek nr. 367°]

Loflied: Lied/ Gezang 657: 3 en 4

Zolang wij adem halen

*we gaan staan*

*we gaan zitten*

### **Woord**

#### Groet

V: De Eeuwige zal bij u zijn

A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN

#### Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing O.T.: Psalm 80,8-20 (editie NBV-21)

Lied: Lied/ Psalm 80: 3  
O God van Jozef, leid ons verder

Tweede lezing N.T.: Evangelie-Johannes 15,1-8 (editie NBV-21)

Lied: Lied/ Gezang 970: 2 en 3  
Vlammen zijn er vele

Uitleg en verkondiging: Evangelie-Johannes 15,1 - 8  
(vers 5)

Muziek:

Lied: Lied/ Gezang 970: 4 en 5  
Vlammen zijn er vele

### ***Antwoord***

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk  
gesproken Onze Vader

Mededelingen

### ***Op weg***

Lied om van hier te gaan: Lied/ Gezang 653: 1, 5 en 7

U kennen, uit en tot U leven

*we gaan staan*

-

Zending en Zegen met gezongen 'Amen'

**Inzameling gaven**



Diaconie

De eerste collecte is voor de diaconie  
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk  
Oisterwijk



Kerk

De tweede collecte is voor het werk van de eigen kerk  
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente  
Oisterwijk

U kunt uw gaven

- deponeren in de mandjes bij de uitgang
- overmaken op de bankrekening die in de liturgie vermeld staan
- overmaken met de mobiel via de QR codes

*Uw gift komt met vermelding diaconie of kerk op één bankrekening van de kerk terecht*

*Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of iets fris.*



## **Agenda**

Leerhuis over Exodus (2)

**donderdag 02 mei, 2024**

**Locatie:**Huiskamer Voorhof

**Tijd:**20:00 - 21:30

**Een leerhuis is een plaats om de Joodse religieuze geschriften gezamenlijk te bestuderen en bespreken. In Nederland zijn er sinds de jaren '70 leerhuizen voor joden, christenen en andersdenkenden.**

In de Veertigdagentijd lezen we volgens de kerkelijke traditie uit het boek Exodus. Dit Bijbelboek is een boek over hoop. Het vertelt het verhaal van een groep slaven die wordt bevrijd uit het machtigste rijk van de oude wereld, Egypte. Theologisch gezien is het revolutionaire

karakter van het boek nog groter: de allerhoogste macht mengt zich in de geschiedenis om het op te nemen voor de machtelozen.

We volgen het boek van Jonathan Sacks: Exodus. Boek van de bevrijding. Jonathan Sacks (1948-2020) was opperrabbin van Groot-Brittannië. Tijdens deze tweede avond gaat het over Exodus 6:3 t/m Exodus 13:16. Hier begint het verhaal over de uittocht pas echt. Keer op keer worden de Egyptenaren door plagen getroffen. Mozes vraagt herhaaldelijk aan de farao om zijn volk te laten gaan. En steeds weigert farao.

### **Opgeven en voorbereiding**

Geef je op bij ds. Winanda de Vroe via [wdevroe@pkn-oisterwijk.nl](mailto:wdevroe@pkn-oisterwijk.nl). Je bereidt je op de avond voor door thuis de Bijbelgedeelten te lezen die we gaan bespreken. Dit is belangrijk om mee te kunnen doen met het gesprek.

### **Ontmoeting met Vita Tilburg 23 mei 2024**

Wat: Ontmoeting met Vita Tilburg, pioniersplek.

Wanneer: Donderdag 23 mei ontmoeting met Vita Tilburg 20:00- 22:00

Hoe laat: 20 – 22 uur

Locatie: Kapucijnenklooster, Korvelseweg 165, Tilburg

Parkeren: op het terrein van het klooster.

Vita Tilburg is onze pioniersplek. Samen met de SAGE gemeentes PG Oisterwijk, PG Hilvarenbeek, de Ontmoetingskerk en de GKIN gemeenschap steunen we deze plek in Tilburg. Al deze gemeentes zijn uitgenodigd voor de avond van 23 mei.

Het wordt een avond waarop pioniers Anneriet en Jan Boonen zullen delen van hun ervaringen en er ruimte is

voor uitwisseling en vragen. Daarnaast gaan we zelf ook aan de slag met een werkvorm van hoe zij samen met studenten de stilte zoeken.

We ronden af met een drankje.

Parkeren kan op het terrein van het klooster, de oprijlaan inrijden en dan ziet u de parkeerplaats verschijnen aan de rechterhand.

Van harte welkom! Opgave kan bij de eigen scriba, [scriba@pkn-oisterwijk.nl](mailto:scriba@pkn-oisterwijk.nl), graag uiterlijk zaterdag 18 mei.

Hartelijke groet  
ds. Sietske Blok



De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website [www.pkn-oisterwijk.nl](http://www.pkn-oisterwijk.nl). Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. Of kijk via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)